

VALİ ALİPAŞA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ DERGİSİ  
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SAYI:12



# ALTIN BİLEZİK



İnsanlar daima yüksek asil ve kutsal hedeflere yürümelidirler. Bu hareket şekillidir ki insan olanın vicdanını, beynini ve bütün insanlık anlayışını tatmin eder. Bu şekilde yürüyenler ne kadar fedakârlık yaparlarsa o kadar yükselirler.

*H. Ataturk*

# İÇİNDEKİLER

SAYFA 1: KAPAK

SAYFA 2: İÇİNDEKİLER

SAYFA 3: EDİTÖR'DEN...

SAYFA 4: OKUL MÜDÜRÜMÜZ GÜLŞEN ENTERİLİ'NİN "TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ" (TYMM) HAKKINDA KISA KISA...

SAYFA 5: KİTABIN FAYDALARI ADLI YAZI/SEMRA ERGİN

SAYFA 6: UMUT!/EŞREF TELLİ

SAYFA 7: STRES YÖNETİMİ/MEMDUH KAYA

SAYFA 8: VÜCUDUMUZUN HÜCRELERİ/RECEP DALGA

SAYFA 9: BAŞARI YOLUNU AYDINLATAN METOTLAR/ASİYE YURDAGÜL

SAYFA 10: HAYATINIZIN ENERJİSİNİ TEMİZLEYİN!/MEVLÜT KOÇ

SAYFA 11: BEYNİNİZİ DİJİTAL CİHAZLARDAN KORUYUN /TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI/GÜLSEREN AYYÜREK

SAYFA 12: ÖĞRENCİYİ TANIMAK/ REHBERLİK SERVİSİ ORTAK ÇALIŞMASI

SAYFA 13: HAYATINIZIN ENERJİSİNİ TEMİZLEYİN!

SAYFA 14: METAL TEKNOLOJİ ATELYE FAALİYETLERİMİZ/HASAN HAZAR

SAYFA 15: SEVGİLİ DOSTLARIMA KISSADAN HİSSE/USTA ÖĞRETİCİ/VEDAT ÖZGÜR

SAYFA 16:GERÇEK BİR HAYAT HİKÂYESİ/YUNUS ÖĞÜNMEZ

SAYFA 17:SEVGİ ÜZERİNE/HAKAN KÖROĞLU

SAYFA 19 VE DİĞERLERİ: GEÇMİŞ FAALİYETLERİMİZDEN KESİTLER

*Günün Mottosu;*

**Her güne güzelliği niyet ederek başlayın .  
"Bugün güzel şeyler olacak " diye düşünün .  
Çünkü dilekler duâlaşır, duâlar gerçekleşir .**

Uzun emekler sonucu hazırlanan okul dergimizin mutluluğu içindeyiz. Hangi meslek dalında olursanız olun birden fazla alanda, insanın kendini geliştirmesi zorunluluk haline geliyor. Güneş her zaman yenidir. Her akşam gider ama sabah yeniden gelir. Hayata da böyle bakmalı. Bir şey bitmeden yenisi başlayamaz. Beş yılda en fazla on yılda bir, hayata format atıp yeni başlangıçlara yelken açmalıyız.

Hayat, hep küçük şeylerden ibarettir. Eğer siz severseniz o büyür ve onunla anlam kazanır her şey. Sevin! Ama önce sizi yaratan ve size değer vereni sevin. Senin için yarattığı her şeyi ve kendinizi sevin. Sonra size sımsıcak kalbini açan insanları sevin. Size uzatılan eli sevin. Minik yürekleri, hayvanları, bitkileri sevin. Kitapları sevin, kalabalık sofraları, hoş sohbetleri sevin. Yeri geldiğinde rüzgârda yaprak olmayı, heyelanda toprak olmayı sevin. Ne olursa olsun hayata dört elle sarılmayı sevin. Tüm olumsuzluklara rağmen içinizdeki o minicik umudu sevin. Vatanınızı, milletinizi ve sizi bu günlere getiren anne-babanızı sevin. Sevin ki insanlar sevgi görsün. Sevin ki insanlar insanlık nedir, bilsin! Ama yeter ki sevin! Sevgiyi siz çizin, etrafınızdakiler de süslesin. Unutmayalım ki bu dünyayı ancak sevgi kurtaracak.

Amacımız iyiyi, güzeli ve doğruyu paylaşmak. İnanıyorum çünkü varım; Başardım çünkü çok çalıştım, mutluyum çünkü yolumda güzellikler var, heyecanlıyım çünkü daha bitmeyen hayallerim var.

Bu amaç doğrultusunda hazırlanan bültenimizin; umut ediyoruz ki siz değerli okurlarımızın beğenisini ve takdirini kazansın.

Editör: Erkan KAYA





“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” (TYMM) hakkında kısa kısa...

Vali Alipaşa Mesleki Eğitim Merkezi olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarının öğrenme çıktılarının gerektirdiği becerileri azami düzeyde öğrenciye kazandıracak şekilde planlamayı hedeflemekteyiz. Değerlerin eğitim sürecinde doğal süreç içinde edinilmesi için özgün bir yaklaşımla tasarlanan bu modelde "adalet", "saygı" ve "sorumluluk" üst değerlerini ayrıntılı bir şekilde ele almaktayız.

Biz iyi bir eğitimin, çocuğumuzu dünyanın gerçeklerine hazırlamak, çok dilli ve evrensel düşünebilen bir insan yetiştirmek ama ülkesinin sorunlarını da iyi özümseyen ve bunun için çözümler üreten bireyler haline getirmek olduğunu düşünüyoruz. Her birinin potansiyelini öğrenmek için çabalayacağımızdan ve çocuğunuzun kendi yaşam anlamını bulabileceği bir eğitimle karşılaşacağından emin olunuz.

Karakterli insanlar yetiştirmek istiyoruz. Nazik, dürüst, ahlaklı bireyler yetiştirmek istiyoruz. Birilerinin yolundan gitmeyi değil kendi yollarını açmayı bilen bireyler olmalarını istiyoruz. Sanatı, müziği, edebiyatı, bilimsel çalışmayı seven, sorumlu, ekip çalışmasına yatkın, paylaşmayı bilen insanlar olarak görmek istiyoruz. Çocuklarımızın, bir ağaca çıkıp dalından meyve koparmadan, dizlerinde çim lekesi olmadan, kazandığı sınav başarılarının, yaşamın anlamını körelttiğine inanıyoruz.

İnsan kelimelerle düşünür. Hayatını düşünceleriyle şekillendirir. Bunun için kelimeler önemlidir. Evlatlarımıza değerlerimizi, kültürümüzü, millî benliğimizi öğretmezsek bunu başkaları istediği gibi öğretecek. Zihinlerinin işgal ettiğini unutmamamız gerekiyor.

“Fırtına çıktığında dallarına bakarsanız ağacın her an yıkılacağı hissine kapılırsınız, gövdesine bakarsanız onun dimdik duruyor olduğunu görürsünüz.” Bu ülkenin gövdesi, kurucu felsefesi, evrensel insanlık ilkeleridir. O yoldan yürümeye devam edeceğiz.

Vali Alipaşa Mesleki Eğitim Merkezi’nde birinci yıl devresinde şunu ifade etmek isterim: Okula başladığım günden bu yana gösterdiğiniz samimiyet, ilgi, güler yüz ve sevgi için teşekkürü bir borç bilirim.

*Gülşen ENTERİLİ*

*Okul Müdürü*



## KİTABIN FAYDALARI



"Kitap okumak, zihni besleyen bir yolculuktur; bilgiyle dolu bir denizin kıyısında dolaşmaktır."

"Kitaplar, insanı sadece bilgiyle değil düşünceyle de donatan en değerli hazinelerdir."

"Kitaplar, hayatı sadece yaşamakla değil anlamakla da zenginleştirir."

"Kitaplar, düşüncelerinizi kanatlandırır ve hayal gücünüzü sonsuz uçuşa geçirir."

"Kitaplar, insanı yalnızlığın karanlığından aydınlığa çıkaran ışıktır."

"Kitaplar, geçmişin mirası, bugünün rehberi ve yarının ilham kaynağıdır."

Kitap, ruhun ve aklın şifasıdır. Hani çocuklara itiraz etmeyip de içsinler diye şifa niyetine tatlı şurup verirler ya kitap da adeta ruhumuza ve aklımıza şifa olan tatlı birer şuruptur.

İhtiyacım dışında çula çaputa para harcamayı pek sevmem. Süsten ve gösteriştten uzak her zaman doğallıktan yanayım. Bir edebiyatçının ve aslında Allah'ın oku emrinin muhatabı olan herkesin evinin duvarlarını kıyafet ve ayakkabı dolapları değil her gün itinayla tozu alınan, rafları hınca hınç dolu olan kitaplıklar kaplamalı.

Okumanın anlamak ve yaşamak olduğunu, varlığı hakkıyla okuyabilmem için olgunlaşmam gerektiğini ve bu olgunluğa erişebilmem içinse hakikati görüp duyabilmenin zorunluluğunu okumak vesilesiyle anladım. Her şey gibi bilginin de zekâtının ve sadakasının verilmesi gerektiğini; ne kadar bilirsek bilelim bilgimize yakışır şekilde davranmadığımız müddetçe, cehaletimizin katmerleşeceği hakikatini görebildim okumak sayesinde.

Bilginin hazzına ve faydasına değil hayrına talip olmamız daha önemlidir.

***Semra ERGİN***

***Müdür Başyardımcısı***



## UMUT!

Ne güzel kelimedir!

Bütün karanlıkların içinde, bir ışık. Gülümser ta uzaktan. Aydınlanır başım, yeniden atmaya başlar kalbin, parlar gözlerin. Gece biter, gün ışır. Bir kuş uçar, bir serçe kanadına takılı kalır bakışın.

Unutursun geçmişi. Bir ses fısıldar gibi derinden: "Her şey çok güzel olacak, geçti, bitti kışlar. Şimdi bahar..."

Umut etmek, ne güzel şeydir!

Umudu sevdaya bağlayıp karanlığa ışık tutmak, mucizenin ta kendisidir.

Her şeyi ve herkesi bir kenara bırakıp nokta kadar ışığa gülümsemek de hayata dâhil.

Çünkü nokta; sevdanın ve umudun, ilk harfidir.

**Eşref TELLİ**

**Müdür Yardımcısı**



## STRES YÖNETİMİ

Profesör öğrencilerine “stres yönetimi” konusunda ders veriyordu...

Gerçek ağırlık fark etmez. Fakat durum, bardağı elinizde ne kadar süreyle tuttuğunuza göre değişir. Eğer, bir dakikalığına tutarsam, Problem yok. Bir saatliğine tutarsam, sağ kolumda bir ağrı oluşacaktır. Eğer, bir gün boyunca tutarsam, ambulans çağırmak zorunda kalırsınız. Aslında ağırlık aynıdır ama ne kadar uzun tutarsanız size o kadar ağır gelir."

"Eğer sıkıntılarımızı her zaman taşırsak er ya da geç taşıyamaz duruma geliriz, yükler gittikçe artarak daha ağır gelmeye başlar. Yapmamız gereken bardağı yere bırakıp bir süre dinlenmek ve daha sonra tutup tekrar kaldırmaktır." Yükümüzü ara sıra bırakmalı, dinlenip tazelandikten sonra tekrar yolumuza devam etmeliyiz.

İşten eve döndüğünüzde, iş sıkıntınızı dışarıda bırakın. Nasıl olsa, yarın tekrar alıp taşıyabilirsiniz.

*Memduh KAYA*

*Müdür Yardımcısı*

“

Vücudumuzda yaklaşık **100 trilyon hücre** vardır. Tek bir hücredeki genetik verinin boyutu yaklaşık **1.5 GB**, tüm verinin boyutu ise yaklaşık **150 zettabayt**'tır!

1.5 Gigabayt x 100 trilyon hücre = 150 trilyon Gigabayt = 150 Zettabayt



Günümüz tahminleri internet üzerindeki **tüm bilginin 0.5 Zettabayt** olduğunu gösteriyor!

Allah'ın nimetini saysanız bitiremezsiniz. Allah Bağışlayandır, Merhamet Edendir.  
Kuran, 16:18

*Recep DALGA*

*Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi*

# BAŞARI YOLUNU AYDINLATAN METOTLAR



Prensip olarak öğrencilerimizin başarısı bizi mutlu eder. Öğrenciler ülkemizin geleceği, onları ne kadar iyi yetiştirirsek o kadar başarılı olurlar ve hem kendilerine hem de ülkemize ve milletimize faydaları dokunur.

İnanç ve azmimizin olması gerekmektedir. Başarıya ulaşmanın en önemli unsurlarından birisi inanç ve azimdir. Kendine inan ve ne olursa olsun pes etme. Unutma ki “Başarı, başarısız olmamak değil, başarısız olmaktan korkmamaktır.” der, Nelson Mandela.

Hayat bir sözlü sınava benzer. Ağızdan çıkan her kelime başarıyı etkiler. Öğrencilerimizden başarılı olmak için başarı prensiplerine uyma sözü aldım. Öğrencilerin dikkati, başarıma azmi, kitaplara ilgisi, okuma azmi çok hoşuma gitti.

“Her şeyden önce okumak hem ibadet hem zekâyı geliştiren çok önemli bir etkinliktir.

Okumak soylu ve sevap kazandıran bir eylem.

Öğrencilerden okul bitince ne olacakları konusunda hedef belirlemelerini istedim.

*Asiye YURDAGÜL*

*Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni*



## HAYATINIZIN ENERJİSİNİ TEMİZLEYİN!

Hepimiz hayatımızın bazı dönemlerinde ‘kısır döngü’ dediğimiz bir döngüden geçiyoruz. Kimi bu döngüden çıkıp hayatını dilediği gibi şekillendirebiliyor, kimimiz ise uzun bir dönem bu döngünün içinde hapsoluyor. Hatta bu hapsellik bazen yıllar sürebiliyor.

Kısır döngünün en önemli sebeplerinden biri, hayatımızda biriken negatif enerjilerdir ve bu negatif enerjiler bize ait olan, aramızda bir ilişki bulunan her şey demektir. Hayatımızdaki bu kısır döngüyü bozmak için yapmamız gereken tek şey; enerji temizliği!

Enerji temizliği yaparak, kısır döngünün yarattığı blokajları da kaldırmış olacağız. Çünkü farkında olmadığımız bu blokajlar, hayatımızın her alanında bereketsizlik de yaratıyor. Peki, bu enerji temizliğini nasıl yapacağız? Hayatımızda eskijen, enerjisi ölen ne varsa kendimizden uzaklaştırarak. Bu enerji temizliği evdeki temizliğe benzer. Evde bir hafta toz almadığın zaman her yerde kalıplaşmış tüyler birikir ve tabaka halinde gittikçe artar. Ve bu tozları temizlemediğimiz sürece bizi hasta etmeye başlar.

Hadi başlıyoruz!

1- İlk olarak yaşam alanımızdan yani evimizden başlıyoruz. Yapmamız gereken; uzun zamandır kullanmadığımız eşyalar, bir köşede sakladığımız ve belki bir gün lazım olur dediğimiz şeyler, takılar tokalar, ıvır zıvır ne varsa hepsini toplayıp yaşam alanımızdan uzaklaştırıyoruz. Dilerseniz çevrenizde ihtiyacı olan birilerine verebilirsiniz yahut atabilirsiniz. Böylelikle eskijen, öylece duran ölü enerjiden arınmış olacağız ve yerine yeni taze enerjilerin gelmesi için kapıyı açmış olacağız.

2- Elinize bir kâğıt kalem alın ve sık sık görüştüğünüz insanların isimlerini yazın. Daha sonra bu insanların hayatınızda nasıl bir etkisi var onu düşünün. Sizi sürekli negatif enerjiye çeken, desteklemeyen, zoraki görüştüğünüz kim varsa bunları işaretleyin ve hayatınızdan çıkarmanın bir yolunu bulun. Onların da yeri açılın ki daha pozitif aynı frekansta olduğunuz insanlar gelebilsin.

3- Elinize yeni bir kâğıt alın ve ‘HEDEFLERİM ‘ başlığını atın. Altına ise yapmak istedikleriniz, hayalleriniz, olmak istediğiniz yer vb. ne varsa yazın. Daha sonra bu hedefleriniz için en son ne zaman bir adım attınız? Bunu düşünün. Günlük hayatımızda hepimiz birçok şey istiyoruz fakat sadece istiyoruz. Gerekli adımları atmak biraz zor geliyor ama artık erteleme değil, yenilenme zamanı! Spora başlamaya karar verdik ama hep erteledik yahut herhangi bir salona yazılıp iki gün gittik beş gün gitmedik. Kendini hedeflerin doğrultusunda harekete geçirmek için ilk etapta büyük adımlar atmak zorunda değilsin. Spor yapmak istiyorsan, her gün kendine 15 dakika ayır ve yürümeye başla. Her gün bunu tekrarladığın zaman alışkanlık haline gelecek ve alışkanlıklarımız da hayatımızın gidişatını belirleyecektir. Önemli olan o eski döngüyü kırmaktır.

4- Her gün kendiniz için özel bir şey yapın. Bu yapacağımız şey kendinizi ödüllendirmek olacak. Sade ve sadece kendiniz için yapacaksınız. Mesela; yeni bir mekân keşfetmek olabilir, kendinize ısmarlayacağımız bir kahve olabilir vs. Bunu yaparken kendinize olan bir ödüllendirme bilinci ile yapmanız önemli.

5- Kendinizi gözlemlemeye başlayın. Mesela gün içerisinde hangi olaylara nasıl tepkiler veriyorsunuz? Günün hangi saat aralığında enerjiniz yükseliyor, düşüyor? Bunun için ne yapabilirsiniz? Hepsinin farkında olun. Hatta bu çalışmayı 21 günlük bir uygulama olarak başlatın. Hayatın akışı içinde kendimizi gözlemlemeye başladığımız an kontrolü elimize alıyoruz demektir. Böylelikle adımlarımızı daha bilinçli daha sağlam atacağız. Nice güzel günler bizimle olsun!

*Mevlüt KOÇ*

*Müdür Yardımcısı*



## *Beyninizi dijital cihazlardan koruyun!*

## TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

Son 30 yılda kullandığımız teknolojinin ne kadar hızlı geliştiğini ve yayıldığını hepimiz bire bir yaşıyoruz. Belki ebeveynler olarak kendi çocukluk ve gençlik yıllarınızda hayal bile edemeyeceğiniz bir noktada olduğumuzu görüyor ve kendi deneyimimde yer almayan teknoloji kullanımıyla ilgili endişeleri paylaşıyoruz.

Eskiden oyunlar sokaklarda oynanır; yerdeki taşlar kale, ağaçların yaprakları evcilik malzemesi olurdu çocuklarda. Akşam hava kararmadan evlere dağılma vakti gelir, gerekirse anneler camlardan çocuklara seslenirdi çocuklar hep isteyerek mi döndüler eve? Bıraksalar sabahlara kadar oyuna devam etmezler miydi? Belki bazıları yine de döner, bir iki tanesi yorgunluk nedir bilmeden devam ederdi.

Peki ya şimdi? Hava kararmadan oyun biter, herkes evine dağılır kuralı kalmadı. Çünkü şimdi tüm oyunlar, hayalin ötesindeki renkli dünyalar iki parmağımızın ucuna geldi, evimize girdi. Çocuklar için tehlikeli olan akşam vakti çıkılması yasak olan sokaklar, şimdi ucu bucağı olmayan, tüm dünyayı bir ağa dönüştü.

Kişinin teknoloji kullanımı üzerindeki kontrolünün kaybolması ve teknolojiyi ölçsüz ve sınırsız kullanılması çok ciddi zararlara sebep olabilir. Örneğin teknoloji kullanım süresi arttıkça çocuk ve gençlerde düşünce sistemi bozulur. Kişinin duyarlılıkları azalır. Genel sağlık düzeni düşer. Bu kişilerde obsesif, depresif, kaygılı, düşmanca, korku dolu, şüpheli düşünceler artabilir. Yorgun bir şekilde internet kullanan ve bilgisayar oyunları ile zamanını geçiren gençlerin sosyal gelişimleri önemli ölçüde geriler. Öz güvenleri düşer. Sosyal kaygı düzeyleri ve saldırganlıkları artar. Yapılan aştırmalar, internette fazla zaman geçiren çocuk ve gençlerin giderek yalnızlaştığı ve yüz yüze ilişki kurmakta güçlük yaşadıklarını ortaya çıkarmıştır.

*Gülseren AYYÜREK*

*Müdür Yardımcısı*



## ÖĞRENCİYİ TANIMAK

Öğrenciyi tanımak öğretmenin işini kolaylaştırır. Öğrencinin evde ders çalışma imkânlarını öğrenirsiniz, yardım edecek birinin olup olmadığını anlarsınız. İletişim kuracağımız birinin olması problem anında çözümü kolaylaştırır.

Bunun için bir “Öğrenci Tanıma Formu” geliştirmeli. Böyle bir form çoğu zaman rehberlik servislerinde bulunur. Tanımadığımız öğrencinin problemlerini bilemeyiz. Sene başında dersine girdiğimiz sınıfta veya sınıflarda “öğrenciyi tanıma formu” doldurup onları aile ve sosyal çevreleri ile birlikte tanımalı. Her sınıf için bir dosya tutmakta ve öğrenci tanıma formlarını dosyada muhafaza etmekte fayda var.

Sene başında bir süre her öğrenciden adını bir kâğıdın üstüne yazarak sıraya yapıştırması istenebilir. Mümkün olduğu kadar kısa bir sürede öğrencilerin adını ezberlemeli ve onlara isimleri ile hitap etmelidir. Öğrenciye değer verdiğini göstermenin en kestirme yolu, isimleriyle hitap etmektir. Mutlu huzurlu okumalar.

**REHBERLİK SERVİSİ**

## SEVGİLİ DOSTLARIMA KISSADAN HİSSE



### GERÇEK BİR HAYAT HİKÂYESİ

Japonya’da bir çocuk 10 yaşlarındayken bir trafik kazası geçirmiş ve sol kolunu kaybetmiş. Oysa çocuğun büyük bir ideali varmış. Büyüyünce iyi bir judo ustası olmak istiyormuş. Sol kolunu kaybetmesiyle bu hayali de yıkılan çocuğun babası, Japonya’nın ünlü bir Judo ustasına giderek yardım istemiş.

Usta ertesi günden itibaren tam on yıl boyunca çocuğa tek bir hareket öğretmiş ve her gün bu hareketi çalışmasını istemiş.

Çocuk zaman zaman hocasının yanına gitmiş.

“Bu hareketi öğrendim başka hareket göstermeyecek misiniz” diye sormuş.

Hocanın cevabı: “Sen aynı hareketi çalış oğlum. Zamanı gelince yeni harekete geçeriz” olmuş.

2 yıl, 3 yıl, 5 yıl derken çocuk judodaki 10’uncu yılını doldurmuş. Bir gün hocası yanına gelip “Hazır ol” demiş “Seni büyük turnuvaya yazdırdım. Yarın maça çıkacaksın.” Delikanlı şaşırılmış. Hem sol kolu yok hem de judoda bildiği tek hareket var. Ünlü judocuların katıldığı turnuvada hiçbir şansının olmayacağını düşünmüş ama hocasına saygısından ses çıkarmamış. Delikanlı ilk müsabakasına çıkmış.

Rakibine bildiği tek hareketi yapmış ve kazanmış. İkinci, üçüncü maç, çeyrek final, yarı final derken final maçına çıkmış. Maç başlamış. Delikanlı yine bildiği o tek hareketi yapmış. Rakibini yenmiş ve şampiyon olmuş. Kupayı aldıktan sonra hocasının yanına koşmuş ve; “Hocam nasıl oldu bu iş? Benim bir kolum yok ve bildiğim tek bir hareket var. Nasıl oldu da ben kazandım” diye sormuş.

Hocası da:

“Bak oğlum, 10 yıldır o hareketi çalışıyordun. O kadar çok çalıştın ki artık yeryüzünde o hareketi senden daha iyi yapan hiç kimse yok. Bu bir, İkincisi de o hareketin tek bir karşı hareketi vardır. Onun için de rakibinin senin sol kolundan tutması gerekir” demiş.

"Bazen farkına varmasak da eksik gördüğümüz taraflarımız aynı zamanda en güçlü taraflarımız olabilir. Ama yeter ki bu eksiklik zihinlerde olmasın!"

*Hakan KÖROĞLU*

*Metal Öğretmeni*



## SEVGİ ÜZERİNE

Sevgi nedir ?” dedim:

SEVGİ “Ömrünce tadacağın en mükemmel HAZ !” dedi:

“Aklınla değil, yüreğinle YAZ !” dedi.”

"Bir 'merhaba' diyerek eritebileceğiniz buzlar ve yıkabileceğiniz duvarlar vardır.

Güldürebileceğiniz yüzler ve fethedebileceğiniz gönüller vardır.

Esirgemeyin, ertelemeyin!"

Cümlelerin sonuna konan "emi" o kadar yalın ve içten bir sevgi ifadesi ki...

Mesela... Üşütme emi, dikkat et emi, söylediklerimi unutma emi, aç kalma emi, varınca beni ara emi,

Küçükken ya da gençlikte duyduğumuz bu cümleler, çok boş gelir.

Babam, annem mesela... Bir şeye ihtiyacın olursa ara emi, derdi.

Bazen öyle sinir olurdu ki bu yaşa geldim, hâlâ çocukmuş gibi davranıyor, derdim.

Akıl edemediğim kadar emiler varmış ki... Amaç akıl etmek değil de,

Ne kadar zarif düşünce.

Demem o ki... Ne kadar emi varsa, O kadar insanın umurundasın. Yüreğindesin demektir.

O insanlar neredeyse orası senin evin. Unutmayın, kendinize iyi bakın, emi.

**Yunus ÖĞÜNMEZ**  
**Elektrik Öğretmeni**



**İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sn. Muhlis Ceylani, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programı teşrif ederek öğretmenlerimizin gününü tebrik ettiler.**



Tüm  
Öğretmenlerimizin  
Öğretmenler  
Günü'nü  
Kutluyoruz...



Öğretmen geçmişin öğreticisi  
geleceğin kurucusudur.



Öğretmenler!  
Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır...  
Cumhuriyet sizden fikri hür,  
vicdani hür, irfanı hür nesiller ister...

*M. Kemal Atatürk*

Öğretmen susarsa tebeşir susar, silgi susar, sıralar susar.  
Öğretmen susarsa sevgi susar, sevinç susar.  
Öğretmen giderse geçmiş gider, gelecek gider, dün gider, bugün gider.  
Eğer öğretmen susarsa  
sen susarsın,  
ben susarım,

**biz ÖLÜRÜZ!**



Öğretmenler  
günü'nüz  
kutlu olsun



**İnsanın en iyi yoldaşı onu 'seven'  
değil 'anlayan' kişidir. Anlamakla  
başlar yolculuk. Anlaşarak başka  
yollar açılır. Yol, 'anlam'da  
açılır. Sevgi, anlamdan sonra  
oluşur insanın kalbinde. İnsan  
vatanını da ailesini de evini de  
anlayınca sevmeye başlar.  
Anladıkça da daha çok sever.**



Ne güzel bir sözdür;

İnsanlardaki iyiye inanma  
nedeni ol ❤️



**Okul mdrmz, ğretmenlerimiz iin alınan kahve makinesini, ğretmenlerimiz adına okulumuzun ğretmenlerinden Yunus ğnmez'e takdim etti.Btn ğretmenler adına Okul mdrmz ğretmen gn vesilesiyle Őunları ifade etti:**

'Bizler, Őefkat ve merhamet medeniyetinin mensuplarıyız. Tarihin her dneminde bu topraklarda yaŐayan insanlar dini, dili, kltr farklı olsa da bir ve beraber olmayı baŐarmıŐ; aynı hedefe, aynı geleceėe yrmŐtr. Bugn de necip milletimizin, muasır medeniyet yryŐnde istikbalin parlayan yıldıız olması, sizlerin sayesinde gerekleŐecektir. Sizler, evlatlarımızı bu minval zere en iyi Őekilde yetiŐtirecek; dnyanın btn ieklerinin en gzel kokuları yaymaları iin gece gndz demeden alıŐacaksınız. Sizler, insanoėlunu eėitmek, yetiŐtirmek ona bilmediėini ğretmek gibi, gerekten kutsal bir mesleėi icra etmektesiniz. Bilmelisiniz ki gcn maziden alan, geleceėe gvenle bakan nesilleri, sizler inŐa edeceksiniz. ocuklarımızı ve genlerimizi, karakterli, ahlaklı, bilgili, vatansever, insanlara ve farklı dŐncelere saygılı bireyler olarak sizler yetiŐtireceksiniz. En baŐta milletimizin kutlu medeniyet yolculuėunda gen nesillerin yolunu aydınlattıėınızı bilmelisiniz. alıŐmaktan, retmekten, kendinizi geliŐtirmekten ve yeni Őeyleri ğrenmekten hibir zaman vazgememelisiniz. ğretmenlik gibi mevzuat ve mesaiye sıėdırılamayacak bir meslekte, yreėinizi iŐin iine koymadan, vicdanınızı rehber edinmeden yol alamayacaėınızı aklınızdan ıkarmamalısınız.'









